



Inmiddels al weer de dertiende maandelijkse nieuwsbrief. Vorig jaar april zijn we begonnen met de eerste nieuwsbrief. Kortom, ons eerste jubileum. Een aantal van onze nieuwslezers kunnen gezellig mee eten op 24 mei om dit te vieren.

In de volgende nieuwsbrief een terugblik wat het afgelopen jaar heeft gebracht en in deze nieuwsbrief een vooruitblik van de plannen voor het komende jaar. We gaan weer met diverse activiteiten van start. Lees maar mee.



GebarenChallenge2018 deelnemers

In de vorige nieuwsbrief hebben we van Marijke van der Ree een item geplaatst omtrent haar ervaringen met GebarenChallenge2018. Deze keer een leuke bijdrage met een andere invalshoek van Merry van Ruiven. Lees maar snel verder!

Op zaterdag 3 maart ben ik met wederhelft Nico naar een netwerkborrel van Bianca van de Horst van 100% slechthorend geweest. Wat een inspirerende spreker is ze en zo blijmoedig en openhartig.

Ze vertelde over haar beperking (zwaar slechthorend) en het impact dat de beperking had op haar carrière plannen. Wat vooral een impact had op haar carrière plannen, was vooral toch de omgeving. De mensen rondom haar die beter wisten dan zij welke beroepen ze kon uitoefenen of juist niet. Haar (in mijn ogen) heldhaftige besluit om vrijwilligerswerk te doen in Afrika voor

een paar maanden bij slechthorende/dove kinderen. Wat had haar moeder ervan gevonden? vroeg ik me af. Mijn moeder werd 'gek' van de gedachte dat ik (ooit mijn droom) als au pair zou gaan werken in het buitenland. Ik zou ook wereldreizen maken en vreemde talen leren. Wat ik uiteindelijk niet meer heb gedaan. Maar ik dwaal af.

Bianca vertelde over haar werk bij verschillende werkgevers en hoe ze burn-out kreeg, hoe ze hierna weer opkrabbelde en tot haar besluit kwam om haar beperking om te turnen tot kracht. Met een missie om tot bemoediging en aanmoediging en hulp voor alle andere slechthorende en dove mensen te zijn. Ze gaf tips mee hoe je van je beperking je kracht maakt. En dat je niet je slechthorendheid of doofheid bent, maar dat je zeer waardevol bent. Laat je niet beperken door je beperking en laat je niet neerhalen door de omgeving, maar zoek zeker naar mogelijkheden. Wees behulpzaam, wees zorgzaam, wees positief ingesteld en lach...

Het was een feest van herkenning. Ergens tegenaan lopen, op de tenen lopen, over de top werken, het afdoen van: geen probleem ik volg het wel, de 'antenne' voortdurend op scherp stellen, de burn-out en de moeizame herstel. En daarna gebaren leren, gebruik maken van de schrijftolken, kijken, zoeken naar de mogelijkheden met je beperking, enz. Ook ik heb ze allemaal mee gemaakt. Toch is er verschil tussen ons. Bianca pakte haar leven weer op. Ze maakte van haar beperking haar kracht. Ze is nu een succesvolle ondernemer. Ik zelf ben nog zoekende, maar met haar tips kom ik weer een stukje verder.

Groet,

Merry

=====



samenwerking tussen Stichting Slakkenhuis en Vereniging EHBO Team voor Doven en Slechthorenden.

EHBO cursus

De cursisten van de [EHBO cursus](#) hebben inmiddels een praktijk examen afgelegd.

Na het praktijk examen hebben we lekker kunnen smullen van een heerlijke taart die het EHBO team meegenomen had.

Tot slot - zoals elke cursusdag - hebben we met een overheerlijke lunch de cursus afgesloten.

Het EHBO team gaat de volgende cursus in Amsterdam geven. Kijk op de website van doven-ehbo.nl

Al met al een zeer geslaagde

Diner avond

Zet maar in je agenda, **donderdag 24 mei 2018**. Slakkenhuis heeft een 'restaurant' afgehuurd in Vlaardingen. Lees [hier](#) nog maar even de volledige uitleg. De teller staat inmiddels al op 13 gasten. Je kunt nog aanschuiven, maar wacht niet tot het laatste moment, want vol = vol. Vanwege een gewijzigde locatie is het maximum op 20 gasten gesteld.

Reünie PJE / Auris

Zaterdag 14 april 2018 was het eindelijk zo ver. Na een jaar voorbereidingen konden oudleraren en oud-leerlingen weer gezellig herinneringen ophalen uit de (goede) oude tijd.

Naast het gezellig bijpraten met oude bekenden, waren er ook een paar informatiestandjes, waar volop belangstelling voor was. Zo stond er een stand van [Vi-taal](#), [Werkpad](#) samen met [KlinktPrima](#) en was het [EHBO team](#) aanwezig. Ook waren er een paar mini-quizen georganiseerd door [Naddy](#)

Inmiddels hebben de meeste bezoekers al [een e-mail gehad](#) of zagen ze via Facebook een bericht voorbij komen dat de foto's op de website staan. Nog niet gekeken? [Klik dan hier voor de website.](#)

Volgend jaar weer? Tijd zal het leren :-)

Wat staat er nog op de agenda?

Diverse plannen zijn er al voor nieuwe activiteiten. Zodra we een datum geprikt hebben voor een activiteit laten we dit via de nieuwsbrief en website weten. Om alvast een indruk te krijgen, de volgende activiteiten staan op stapel:

- BBQ
- Introductie cursus duiken
- Lekker Eten Fanclub (2e avond, najaar)
- Bezoek wijnproeverij
- Bezoek Taalmuseum, onder begeleiding van een gids/tolk
- [Gebarenquiz](#) ism Naddy (najaar)

Heb jij een idee voor een leuke activiteit? Laat het ons weten. Soms is er budget beschikbaar en we kijken dan ook graag naar de mogelijkheden!

Blog 3

Pam Hueting heeft wederom [een blog geschreven](#). Op haar wijze ook inspirerend om te lezen hoe om te gaan met slechthorendheid en werkplek. Soms kost het tijd en energie om iets te bereiken, maar als het eenmaal lukt, ben je superblij!

Tot de volgende nieuwsbrief. Stuur deze nieuwsbrief door naar familie, vrienden, bekenden en laat hem/haar zich ook aanmelden op de gratis nieuwsbrief. Bij voorbaat dank. Nieuwsbrief gemist? Klik [hier voor een overzicht](#) van de eerder verzonden nieuwsbrieven.

Met hartelijke groet,

het Slakkenhuis-team

